

# Kusinträffen 2014

Vi samlas vid **Järbo Turistboende** lördagen den **30/8 kl 12.00** och åker därefter upp till Kungsberg och försöker gå i våra mödrars och fäders spår. Dricka och smörgåsar kommer att finnas på eftermiddagen.

Under kvällen blir det mat på Turistboendet i centrum, maten kommer från Kungsfors Herrgård. Söndag förmiddag gör vi ett besök i Björkmuren och till sist stannar vi till vid Järbo Kyrka.

Väl Mött

## Kusinträff helgen 30-31 Augusti 2014

Den här gången samlades vi vid Järbo Turistboende innan vi åkte till Kungsberg och parkerade vid Bönhuset. Därifrån kunde vi promenera till våra släktingars gamla boningar. Från "**Svens**" kunde vi se till "**Torpas**". Det är några hundra meter mellan gårdarna men Jan och Stina fann varandra och flyttade till **Jan Ols** nybygge, med sig tog dom ett hus från "**Svens**" som Stinas farmor skänkte. De gifte sig 1839 och behövde mer och mer utrymme allteftersom barnaskaran växte. Det är lite osäkert var dom bodde de första tio åren.

Vidare efter vägen passerade vi tre gamla affärer, så nog kunde skolbarnen köpa en kola om dom hade pengar, annars kunde dom tjuvslicka lite melass.

Vid nästa häftiga vägkrök ligger "**Hindrikas**" till höger, härifrån härstammar många av våra släktingar, och "**Göras**" till vänster. Från "**Göras**" kommer Stina Ersdotter.

Längre upp efter vägen ligger "**Lassas**", hit kom Kristin från Jan Ols efter sitt giftermål. Mamma Lena hade planer att göra "**Lassas**" till ett imperium. Här vände vi och gick tillbaka till Bönhuset, där medhavd fika väntade. Gun, Yvonne och Elvy hade fixat allt.

Efteråt åkte vi upp på Kungsbergsåsen. En jättefin och annorlunda utsikt därifrån. I småskolan lärde vi oss om **Bergens Jättar**, på Åsen bodde en, en på Kungsberget och en på Vettåsen. De förde en ständig kamp om herraväldet. Vem var störst och starkast, (Kungsberget är med moderna mätmetoder 2 meter högre än Kungsbergsåsen). Jättarna kom överens att rågången mellan dem skulle gå mitt i åfåran och att dom skulle gräva varannan dag. Bägge fuskade och grävde till sin fördel, därför är lillån och Jädraån så krokiga. Och dom slängde stora bautastenar på varann, därför ligger det stora stenblock runt berget, **Skorvsten**, **Jockarasten**, **Älgsten**. Men när bygget av den nya skidanläggningen påbörjades var det allvar och ingen Mytologi. En grävmaskin grävde en ny fåra för Lillån och Jan Ols kröken fylldes igen, och **Gubbens Gölen** försvann. Men turisterna fick fin parkering nära backen.

Vi gjorde en blixervisit till Ivantjärn. Härifrån härstammar Johans svärföräldrar och längst upp i backen växte **Jan Ols Lena** upp. I många generationer förde **Kungsbergarna** och **Ivantjärnarna** en bitter kamp om älgar och vackra flickor.

På kvällen åt vi middag från Kungsfors Herrgård och sedan visade Sture inscannade bilder från Rigmors mamma Gunborg. Det var verkligen väldigt intressant och alla kusiner kunde delta med sina kommentarer. Timmarna flög i väg.

På Söndag förmiddag besökte vi kyrkogården och hedrade många av våra släktingar och även andra bekanta. Till sist åt vi en skål jättegod salladsmix från Kungsfors Herrgård innan vi skildes åt.

Vi tackar återigen Gun, Yvonne och Elvy för deras insatser.